



't Essens Sepke

3st Jaargang

Nr. 17

01 juli 2001

Beste Gildenzusters
& Gildenbroeders,

Nu de grootste drukte voorbij is en de inspanningen geleverd zijn is het voor mij een fijne plicht U allen te kunnen bedanken voor uw inzet in volle voorbereiding naar het gildenfeest toe. Alles moest er pikfijn uitzien zodat we met ons fraai gerestaureerd beeld , koningsbreuk , pieken , vlag , bogen , pijlenbus , trommel , vendelvlag ons als een keurig uitgedoste groep lieten bewonderen.

Met acht en dertig gildenzusters en -broeders trokken we ,na nog een laatste dansrepetitie , richting Meer waar we onze gilde zullen vertegenwoordigen

Dat het voor onze gilde méér was dan alleen maar aanwezig te zijn laten de uitslagen voor zich spreken :

De schieting leverde 's zaterdags een tiende plaats op voor onze schutters met 1488 punten en maar liefst 12 rozen voor Frans Van Campen , ja hij is niet voor niets kampioen van België bij de postmannen , en dit op 32 gilden. - het schoon inkomen bezorgde ons 's zondags een mooie 7° plaats op 53 deelnemende gilden.- onze vendelier weerde zich als een duivel in een wijwatervat en eiste een 5° plaats voor zich op - onze roffelaar is niet te kloppen in zijn discipline en met maar liefst 41/2 punt losweg eerst - de keuring van ons gildenzilver leverde ons op 28 april 2001 samen met vijf andere gilden een 23° plaats op met 79 punten en dit op 42 deelnemende gilden - een speciaal woord van dank wil ik hier richten tot de leden van de dansgroep die het beste van zich gegeven hebben op het gildenfeest maar de begeleidende commentaar laat ik best over aan de dansleidster die als jurylid alle groepen gezien heeft en best geplaatst is om hierover iets te kunnen zeggen.

Tevens wil ik hier mijn gelukwensen overbrengen aan onze gildenbroeder Gerard Van Nassauw die er in geslaagd is om op een redelijk korte termijn de doedezak te leren bespelen zodat we in de toekomst een muzikant extra hebben binnen onze gilde.

Beste gildenzusters en gildenbroeders tijdens mijn eerste jaar als hoofdman heb ik mogen vaststellen dat de Sint - Sebastiaansgilde van Essen een echt blok vormt van vriendschap en kameraadschap , en ge zult het wel gemerkt hebben dat ik in Meer zo fier als een pauw als hoofdman deze groep mocht aanvoeren.

Nu kunnen wij deze druk van ons afleggen en genieten van een welverdiende vakantie wat ik U allen van harte toewens om zo met frisse moed terug aan de slag te kunnen gaan in september.

Alfons Van Thillo
Uw hoofdman

SINT-SEBASTIAANSGILDE HEEFT " NIEUWE KONING "

Zondag 20 mei 2001 beleefde de oudste vereniging van Essen een feestdag nl. het koningschieten in opvolging van onze hoofdman Alfons Van Thillo.

Alle gildenbroeders en gildenzusters verzamelde reeds om 10 uur op het feestterrein achter de Oude Pastorij waar hun dag ingezet werd met een dankmis , welke op sublieme wijze was samengesteld door onze hoofdvrouw May Anthonissen en werd voorgegaan door onze gildenbroeder E.H. Bruno Vos .De weergoden waren onze gilde zeer gunstig gezind zodat we na het binnenspelen van de belegde boterhammen samen met de Koninklijke Harmonie " De Verenigde Statievrienden " op weg mochten gaan om onze koning in functie Alfons Van Thillo te gaan afhalen bij hem thuis. Fons kennende werd er kwistig rondgegaan met de natjes en de droogjes zodat de schutters de nodige sterkte wisten op te doen voor het verder verloop van deze koningschieting

Na een kleine stop op de pui van het gemeentehuis waar de gilde ontvangen en getrakteerd werd door Burgemeester en Schepenen begon er bij sommige al heel wat meer moed in te komen zodat alles een sportief verloop zou krijgen.

Nadat onze koning en de koningin door onze 1° deken en de hoofdvrouw ontdaan waren van zijn en haar waardigheidsteken mocht Alfons Van Thillo zijn taak als hoofdman terug opnemen en tijdens de ere - schoten van de genodigden kreeg hij de gelegenheid om het reglement voor te lezen en de volgorde met de schieting te noteren zodat we om 15 uur het eerste schot mochten meemaken van deze koningschieting. Zes en twintig schutters boden zich aan onder de wip om toch maar hun kans te krijgen de hoofdvogel neer te halen.

Naarmate de namiddag vorderde kregen de zenuwen meer en meer vat op onze schutters want zolang hadden ze nooit moeten schieten om de nieuwe koning te kennen en hier en daar werd er al stilaan gedacht om op zaterdag 26 mei verder te schieten.

Tijdens de 15° ronde vond onze gildenbroeder Jan Nelen dat het lang genoeg geduurd had , na een prachtig nagericht schot gaf de koningsvogel zich gewonnen en kwam hij gracieus naar beneden , zodat onze gildenbroeders en gildenzusters hun innerlijke zenuwen met een juichkreet van vreugde konden ontladen en zo hun nieuwe koning te begroeten.

Nadat deze ronde verder afgewerkt was en de nieuwe koning zich bereid verklaarde deze zware functie te aanvaarden mocht onze hoofdman de nieuwe koning tooien met de koningssluier - koningsbreuk en koningsstaf en bij de koningin het blauwe koninginnelint op haar muts spelden en mocht ondertussen onze schuttersmaagd Lieve Nelen bij haar papa de koningskroon opzetten.

Hierna gaf onze dansgroep het beste van zichzelf om hulde te brengen aan het koningspaar waarna , zoals de traditie het wil , de koning en zijn gemalin over de vlag stapte richting toog waar de gildenbroeders en gildenzusters vergast werden op een traktatie van onze koning.

Proficiat Jan met uw koningstitel welke steeds zal vermeld blijven in onze registers als 64° gekende koning van de Koninklijke Sint - Sebastiaansgilde van Essen.

's Avonds werd door de gilde in feestzaal " Beekdal " aan haar leden het koningsmaal aangeboden waar we met zijn allen nog mochten nagenieten van deze fijne gildendag.

WIST GE DAT

Onze gildenbroeder Frans Van Campen zich met de handboog tot Belgisch kampioen liet kronen zowel op doel als op de liggende wip. Proficiat Frans doe zo voort en komt U misschien nog eens in aanmerking voor de prijs van sportverdienste van de gemeente Essen.

Na de doelschieting te Meerle op 27 mei 2001 , zag Kees Mertens samen met Rini Mol een verlaten aanhangwagen staan op het schietterrein.

Kees vond niet beter dan die aanhangwagen dan maar aan te pikken aan zijn auto , tot grote verbazing van de inrichters was hun vraag wat hij eigenlijk van plan was met deze aanhangwagen. Antwoord van Kees : " Er staat toch niet voor niets een trekhaak aan mijn auto. "

Kees Mertens op het schietspel te Wuustwezel op zijn knieën voor de pisbak ging zitten om te anders kon hij er niet bij terwijl Rini Mol & Frans Van Campen het rechtstaande deden zie je dit al gebeuren? Da's ook de reden dat Kees met natte schouwers naar huis ging.

Na het voeren van haar visjes onze gildenzuster Rit van de Stanny er toch eventjes van wilde genieten en dat haar oogschelen zo zwaar werden dat zij er bijna een voorwaartse duik aan over hield , gelukkig waren de oogjes juist op tijd terug open en was er van een natte broek geen spraken.

ZO MAAR.....

" ONZE GILD' "

Het Sint - Sebastiaansgilde of " Ghulde van den Edelen Handboghe van Essen " is een boekje , geschreven door Gerard Meeusen die gemeentearchivaris was , volkskundige en hoofdman van onze gilde van 1946 tot 1954. Het werd geschreven begin de jaren '60 , toen Jules Tax hoofdman was.

Voor wie niet in het gildenleven geïnteresseerd is ,is het " droge kost " , voor de anderen is het ronduit boeiend. Er staan foto's in van vroeger : koningschieten in 1951 , ons huidige " nieuwe gildevaandel uit 1948 , Dientje Govers in 1952 , het Sint - Sebastiaansgilde in 1949 , het gildegzelschap in 1927 , met op de voorgrond ons 17° eeuws Sint - Sebastiaansbeeldje.....

De werking en verschillende functies in het gilde worden beschreven, met naamlijsten teruggaand tot 1627. De oude taal van vroegere geschriften is kleurrijk , maar vraagt extra aandacht.

Toch denk ik dat er interesse bestaat om alles wat onze gilde aangaat , daarom pik ik er hier en daar interessante gegevens en gezellige anekdotes uit.

Oorsprong en doel van onze Dorpsgilden.

Hierover zijn de meningen verdeeld gaande van het handhaven van orde en veiligheid, tot een in oorsprong vereniging van mannen met als doel verbroedering en ontspanning. Over de naam " Gilde " is er ook geen enigheid Volgens de ene hangt het samen met het oud - noorse woord "Gildi " wat inleg en gezag in zich verenigt , anderen denken aan " gehulde broeder " d.w.z. met een eed verbonden.

De gilden stonden vroeger hoog in aanzien , en kregen machtige bescherming. Maar als die wegviel verwaterde het gildenleven tot wat in 1834 beschreven werd , , zij verenigen zich op bepaalde tijden van het jaar , alleen nog om zich te vermaken enbier te drinken.

Veerle

HOE DE DAG VAN EEN GILDENBROEDER BIJ HET KONINGSCHIETEN VERLOPEN IS.

Op 19 mei daags voor het koningschieten , had ik de pech dat mijn gewrichtsbanden scheurden. Toen dacht ik daar gaat het koningschieten. Door een telefoontje met de hoofdman heb ik toch besloten om mee te doen.

Met een taxi en wat krukken geraakte ik toch op het plein. Daar beluisterde we eerst de eucharistieviering , die was prachtig opgesteld , bravo daarvoor. Daarachter kregen we wat boterhammen en koffie voor ons maag te vullen. En dan vertrokken we om de koning af te halen. Daarvoor had ik weer een taxi nodig (Juul en Emma bedankt.) Bij de koning werden we we goed onthaald en zo trokken we met wat nat in onze keelgaten richting terrein.

Onderweg was er een stopplaats aan het gemeentehuis, al een geluk misschien want volgens horen vertellen was borrel flink straf.

Om 14 uur begonnen de genodigden aan hun poging de vogel neer te halen en het drinken van de erewijn.

En dan was het zover de strijd voor het koningschap was geopend. Eerst moest ik zelf tot aan de paal geraken, daar stond de stoel klaar. Het was wel niet simpel. Later in de strijd werd ik gedragen op een tafel door een aantal gildenbroeders , dat was wel lachen geblazen. Toen begon iedereen te denken dat we de week erop terug moesten komen, maar in de 15° ronde kwam het verlossende schot van onze gildenbroeder Jan Nelen. Daarna gingen we naar het koningsmaal, daar moesten ze me weer bedienen. Zo dat was het dan ik bedank alle gildenbroeders en gildenzusters die me geholpen hebben zodat ik er toch een plezante dag aan had.

Ik wens het nieuwe koningspaar veel succes en ik hoop dat ik over drie jaar zonder blessure aanwezig mag zijn.

Nogmaals bedankt gildenbroeders en gildenzusters.

Patrik Boeren

SCHUTTERSSPROKKELS

29 APRIL 2001 - DOELSCHIETING TE SINT - ANTONIUS ZOERSEL

Zeven van onze doelschutters trokken vandaag richting Sint - Antonius Zoersel om er deel te nemen aan de 1° doelschieting van het nieuwe seizoen binnen de Verbroedering der Noorderkempen. Dat de oefenschietingen van de eerste maandag van elke maand tijdens de winter hun vruchten afwerpen laat de uitslag van deze doelschieting zeker vermoeden want zij wisten zich volgende punten bijeen te schieten : Frans Van Campen 252 punten en maar liefst 8 rozen - Rini Mol 246 punten en 5 rozen - Kees Mertens 242 punten een 4 rozen - Patrick De Moor 232 punten en 3 rozen - Walter Hontelé 209 punten - Stanny Bosmans 181 punten en 3 rozen en Patrik Boeren met 128 punten en 1 roos. Onze schutters waren goed voor een tweede plaats in het ploegenklassement met 972 punten. Proficiat schutters een eerste goede training voor het schietspel te Wuustwezel op 10 juni 2001.

30 APRIL 2001 - EINDUITSLAG SCHIETINGEN OP DE LIGGENDE WIP SEIZOEN 2000 - 2001

In ons vorig Sepke hadden wij , om de spanning er nog even in te houden , de einduitslag van de schietingen op liggende wip voor het seizoen 2000 - 2001 achter gehouden.

Nu de bekens en prijzen uitgedeeld zijn kunnen wij voor alle gildenbroeders en gildenzusters deze rangschikking meegeven.

De laatste maandag van april mocht onze hoofdman de schutters en hun respectievelijke wederhelften verwelkomen op deze bijeenkomst waarop verschillende naar uit keken want iedereen was nieuwsgierig wie er dit jaar aanspraak mocht maken op een podiumplaats.

Nadat de frikken en krieken met smaak naar binnen gespeeld waren kwam dan eindelijk het bewuste papier uit de hoofdman zijn zak, eerst deelde hij ons mee dat er deze winter maar liefst 22 schutters hadden deelgenomen aan de schietingen en dat er 21 schietingen gehouden werden en dat er 3 gildenbroeders het maximum haalde wat de aanwezigheid betreft nl. Patrick De Moor - hoofdman Alfons Van Thillo en Gaby Logghe proficiat aan deze 3 schutters.

Het hoogste schavotje was voor onze gildenbroeder De Moor Patrick met maar liefst 202 punten op de 2° plaats gevolgd door onze hoofdman Alfons Van Thillo met 135 punten terwijl het brons werd weggekaapt door onze gildenbroeder Gaby Logghe met 109 punten. Van harte proficiat aan deze drie schutters. De overige schutters klasseerde zich verder :

04	Hontelé Walter	98 punten	14	Van Campen Frans	49 punten
05	Mol Rini	95 punten	15	Mertens Kees	48 punten
	Nelen Olivier	95 punten	16	Ghysels Jozef	46 punten
07	Bosmans Stanny	92 punten	17	De Rooy Kees	44 punten
08	Van Meel Marcel	86 punten	18	Luyten Jan	42 punten
09	Breugelmans Kees	77 punten	19	Van Beers Antoon	36 punten
10	Donkers Marijn	66 punten	20	Dingenhouts Elly	33 punten
11	De Rooy Mark	60 punten	21	Snoeck Veerle	29 punten
12	Van Dorst Jan	55 punten	22	Nelen Jan	14 punten
13	Nuijten Angelique	49 punten			

01 MEI --- OPENINGSSCHIETING OP STAANDE WIP

Niettegenstaande de minder gunstige weersvooruitzichten mochten wij vandaag toch 30 schutters begroeten die er ook van wilde profiteren om de nodige buitenlucht op te doen en voor vele onder hen was het een eerste gelegenheid om te oefenen voor het naderende koningschieten binnen onze gilde. Een wipschieting staat bij ons gelijk met het maken van de nodige leute en plezier en toch mekaar te kunnen bekampen in een sfeer van kameraadschap. Dat er niettegenstaande voor veel van ons schutters geleden was van september 2000 dat zij hun boog nog hadden geprobeerd de kunst nog steeds aanwezig was om de nodige vogels af te schieten bewijst de hierna volgende uitslag :

De eerste plaats op deze eerste wipschieting was met grote voorsprong voor onze penningmeester Krijnen Rudy met 15 punten voor onze koning Alfons van Thillo met 8 punten de 3° plaats werd gedeeld door 3 schutters nl. Frans Van Campen - Patrik Boeren en Marc Nelen allen met 6 punten een groepje met Jan Nelen - Kees de Rooy - Stanny Bosmans en Veerle

Snoeck waren elk goed voor 5 punten terwijl Willy Hereygers 4 punten behaalde voor Rini Mol met 3 punten en Bart Theuns met 2 punten 1 punt was er vandaag voor Gaby Logghe - Jan Luyten - Jurgen Boom - Marcel Van Meel en Jan Blommaert aan de overige schutters zeggen wij volgende maal iets beter mikken en narichten zodat de nul achter uw naam kan weggelaten worden dit is dan voor : Olivier Nelen - Walter Hontelé - Marc Gommeren - Jan Cools - Werner Van Gink - Tim Vinck - Peter Konings - Joris Vos - Marina Van Durme - Mitch Theuns - De Krol , Jacky en Gerd-Jan Donkers..

Voor deze eerste wipschieting waren wij zeer tevreden en dit niet alleen met de opkomst maar met de vele jonge mensen die wij hier mochten begroeten.

13 MEI 2001-DOELSCHIETING VERBROEDERING NOORDERKEMPEN OUD - TURNHOUT

Met de hoofdman op kop hadden nog zes schutters er goede moed op om hun namiddag gezellig en met de meeste nauwkeurigheid te passeren. Daarom namen ze ook deel aan de doelschieting te Oud - Turnhout.

Ze hadden blijkbaar allemaal de vorm te pakken want hun klassering was zeer goed . Onze beste schutter vandaag was onze gildenbroeder Nelen Marc met 265 punten en 9 rozen waarmee hij ook de rozenprijs won en zich in het klassement op de 2° plaats , de 7° plaats was voorbehouden aan Rini Mol met 241 punten en 8 rozen, als 11° was het de beurt aan Kees Mertens met 230 punten en 3 rozen, onze hoofdman plaatste zich 19° met 209 punten en 1 roos, de 23° stek was voor onze 2° gezworene Stanny Bosmans met 189 punten en 2 rozen gevolgd door Patrik Boeren op de 29° plaats met 174 punten. Deze plaatsen werden verdiend in een klassement met 41 schutters. In de algemeen klassement eindigde onze Gilde op de 2° plaats na Schoten met 956 punten. Prachtig resultaat schutters , proficiat en doe zo voort.

27 MEI 2001 - DOELSCHIETING VERBROEDERING DER NOORDERKEMPEN TE MEERLE

Met zes schutters trok Essen naar de doelschieting te Meerle waar er maar liefst 61 schutters hun kans kwamen wagen.

Wij geven U hierna de behaalde uitslagen mee van onze gildenbroeders.

Plaats	Naam	Aantal Punten	Aantal Rozen	Plaats	Naam	Aantal Punten	Aantal Rozen
05	Kees Mertens	251	10	23	Alfons Van Thillo	214	1
10	Patrick De Moor	244	2	32	Rini Mol	196	1
21	Stanny Bosmans	215	3	49	Marcel Van Meel	128	2

In het algemeen klassement per Gilde was de 2° plaats nogmaals voor Essen met 924 punten.

Schutters de moed niet verliezen want het schietspel van de Hoge Gildenraad der Kempen is in aantocht en wij weten dat onze nieuwe koning erop uit is daar een zeer schoon resultaat te behalen met zijn zest. Dus geen zotte kuren in deze week , oefenen want de deuren van de apothekers blijft voor jullie toch gesloten dus geen epo.

03 JUNI 2001 - DOELSCHIETING VERBROEDERING DER NOORDERKEMPEN TE SCHILDE

Een ploeg van zes schutters ondernamen de gevaarlijke verplaatsing naar Schilde waar zij samen met 41 andere schutters aan de lijn kwamen om uit te maken wie de beste zou zijn en welke Gilde het klassement als overwinnaar zou aanvoeren.

Onze schutters hebben het vandaag allemaal prima gedaan of wat vind U van deze uitslagen : 2° plaats voor Frans Van Campen met 268 punten en 8 rozen - een 5° plaats was voorbehouden aan Rini Mol met 259 punten en 7 rozen terwijl Patrick De Moor de 10° plaats inpalmde met 241 punten en 5 rozen , verder vinden wij op de 13° plaats Walter Hontelé met 221 punten en 4 rozen , de 19° plaats was voor onze hoofdman Alfons Van Thillo met 211 punten en 4 rozen , onze 2° gezworene Stanny Bosmans klasseerde zich als 23° met 203 punten en 2 rozen.

Het ploegenklassement was weerom voor de Sint - Sebastiaansgilde van Schoten voor Essen.

Het begint er heel goed op te lijken dat we met onze Gilde Poulidor achterna gaan doen en ons als eeuwige tweede laten klasseren.

Schutters dit gaan we niet laten gebeuren en daarom op 01 juli allemaal op post, op tijd onder de wol niet teveel limonade (pintjes pils) naar binnen kappen 's zaterdags en dan komt alles prima in orde.

17 JUNI 2001 KERMISSCHIETING - WISSELSCHAAL BURGEMEESTER FR. SCHRAUWEN

Deze eerste thuisopdracht van onze nieuwe koning Jan Nelen is vlekkeloos verlopen zodat we allen gerust kunnen zijn voor de volgende 3 - 6 of 9 jaar.

Hij mocht vandaag 21 schutters inschrijven voor het betwisten van de nieuwe wisselschaal Burgemeester Fr. Schrauwen, waarvan 11 gildenbroeders en 10 sympatisanten.

Het weer was goed de moraal stond op zenit, de biertjes waren uitstekend en de kamplust vierde hoogtij. Het ging op en af en de strijd bleef gans de tijd open en als iedereen er bijna van overtuigd was dat de schaal bij onze gildenbroeder Rudy Krijnen een jaar lang zou pronken was dit buiten onze hoofdman gerekend want met een zijvogel klom hij naar punten en dit waren er 4 meer dan Rudy Krijnen en 5 meer dan zijn boezemvriend Stanny Bosmans.

Als wij het inschrijvingsblad eens bekijken dan denk ik dat de toekomst van onze schutters als geruststellend kan beschouwd worden.

Hoofdman van al uw leden een dikke proficiat en het is nu aan U uw naam zo snel mogelijk driemaal te laten vermelden op deze schaal zodat ze blijvend uw living kan sieren Nogmaals **PROFICIAT !!!!!**

9 JUNI 2001 - TUSSENSTAND VAN DE WEKELIJKSE SCHIETINGEN OP DE STAANDE WIP.

Zeven weken lang zijn onze schutters reeds bezig aan hun trainingen op de staande wip. 21 schutters hebben zich al laten verlijden om hun boog te spannen en hun puntjes te verdienen voor de schaal eind september.

Wij laten U hier een tussenstandje geworden over de periode van 08 mei 2001 t/m 19 juni 2001

PLAATS	NAAM	BEHAALDE PUNTEN	PLAATS	NAAM	BEHAALDE PUNTEN
01	Alfons Van Thillo	33	12	Marc De Rooy	9
02	Jan Nelen	31		Veerle Snoeckx	9
03	Patrik Boeren	28	14	Olivier Nelen	7
04	Stanny Bosmans	20	15	Jan Luyten	6
05	Gaby Logghe	15	16	Kees De Rooy	5
06	Alfons Jaspers	14	17	Marcel Van Meel	4
	Jan Jaspers	14	18	Benjamin Nelen	2
	Rini Mol	14	19	Marc Gommeren	1
09	Patrick De Moor	13		Marc Nelen	1
10	Frans Van Campen	12	21	Leo Boeren	0
11	Walter Hontelé	11			

Beste schutters tot daar uw rubriek voor de voorbije twee maanden. Wij kunnen niet anders dan verheugd zijn voor uwe aanwezigheid bij de diverse schietingen.

DANSWEETJES !!!!!

Proficiat

Beste dansers met de prachtige vijfde plaats op het gildenfeest in Meer.

Op slechts 31/2 punt van de winnende gilden (we behaalden 83,5 punten op 100). We konden pas als 11° dansen, zolang moesten we dus onze dorst lessen met water (?) De jury heb ik nu van dichtbij kunnen meemaken, ze was correct, objectief en niet gemakkelijk.

Als we dan nog weten dat verschillende van onze dansers zich extra hebben ingespannen om achterstanden in te halen, de andere met steun en soepelheid uitstekend hebben geholpen en we altijd konden rekenen op onze muzikanten ben ik blij met deze dubbel en dwars verdiende uitslag.

Hip hip hip hoera !!!!!

Voor iedereen van harte een aangenaam , ontspannend en zonnig verlof gewenst , en nog eens PROFICIAT

Veerle
Uw dansleidster

VERJAARDAGSKALENDER

Wij zijn zeer verheugd volgende gildenzusters en gildenbroeders te mogen gelukwensen met hun verjaardag:

Voor de maand juli

05 Krijnen Rudy
Van Nassauw Gerard

17 Mertens Kees

23 Quick Gerard

23 Bosmans Stanny

25 Jacobs Denise

27 Van Meel Marcel

VOOR DE MAAND AUGUSTUS

01 Claessens Danny

03 Boeren Patrik

09 Bastiaansen Paula

14 De Bie Anita

17 Hontelé Walter

20 Suykerbuyk Louisa

21 Van Thillo Alfons

24 Seerden Elza

Dat de kaarsjes die jullie vandaag mogen uitblazen het begin mogen zijn van een jaar vol blijdschap en goede gezondheid.

Daarom maken uw mede gildenbroeders en gildenzusters met heel veel plezier deel uit van het koor dat speciaal voor U hun "" **Happy Birthday** "" zullen zingen.

Nogmaals hartelijke gelukwensen met uw verjaardag.

ACTIVITEITSKALENDER VOOR JULI EN AUGUSTUS 2002

Juli 2001

01 14 uur Doelschieting te Essen
Verbr. Noorderkempen

02 20 uur Raadsvergadering

03 19 uur Schieting op staande wip

04 20 uur Dansrepetitie

05 20 uur Dansrepetitie

07 18 uur Optreden gemeentelijke
11 juli viering

10 19 uur Schieting op staande wip

15 14 uur Wipschieting te Schilde van
Verbroedering Noorderkempen

17 19 uur Schieting op staande wip

22 14 uur Sponsorschieting op staande wip
Lichtaart

24 19 uur Schieting op staande wip

29 14 uur Wipschieting te Kasterlee
Verbroedering Noorderkempen

Augustus 2001

05 14 uur Wipschieting te Sint - Antonius
Zoersel Verbr. Noorderkempen

07 19 uur schieting op staande wip

12 14 uur Kip- & wijnschieting te Essen

14 19 uur Schieting op staande wip

19 14 uur Wipschieting te Weelde
Verbroedering Noorderkempen

21 19 uur Schieting op staande wip

28 19 uur Schieting op staande wip

Wij hopen dat U de data vermeld in onze activiteitenkalender zult noteren en vooral dat wij op U mogen rekenen om zoveel mogelijk aan deze activiteiten mee te werken.

Sorry dat ik enkele dagen te laat ben met het bezorgen van dit " Sepke " toch hoop ik dat het er weer zal toe bijdrage om de onderlinge band tussen onze gildenbroeders en gildenzusters een beetje aan te halen.

Met de verlofperiode voor de deur wens ik U allemaal een zeer goed en deugddoende verlof toe zodat we in september er weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan, intussen verblijven wij met vriendelijke gildenbroederlijke groeten.

Karel Deckers
Griffier