

Zoektocht ter ere van het 500 jarig bestaan van de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde van Essen



Koninklijke Sint Sebastiaansgilde van Essen

€5

5 KM
Met de fiets of te voet?
Als ge uw best maar doet!



Deze zoektocht loopt
van 1 april tot en met
31 augustus 2018

10 winnaars volwassenen
10 winnaars kinderen tot
10 jaar



op zoek naar
Pieter Konijn!

Hoi, ik ben

Pieter Konijn.

Leuk dat je meedoet! We gaan op tocht. En jij moet me onderweg 20 keer zoeken. Verstoppen doe ik graag! Ik ga me telkens in een andere kleur verstoppen. Leuk hè!

Als je mijn kleur gevonden hebt, mag je deze hieronder invullen bij het juiste cijfer. Darna moetje een woord zoeken in de vakjes. Van boven naar beneden. Vul dit super-moeilijke zoekwoord in op het briefje en breng het binnen.

Ik heb 10 leuke prijzen om uit te delen. Van de binnengebrachte briefjes ga ik er met mijn ogen dicht 10 uitkiezen. Misschien wordt het jouw briefje wel.

Ik vind het erg leuk dat je meedoet.

Zo, hoedje op! Boog in de aanslag en gaan!

SUCCES!



DE KONINKLIJKE SINT SEBASTIAANSGILDE VAN ESEN IS ONTSTAAN IN DE LATE MIDDELEEUVEN, OMSTREEKS 1518.

Oorspronkelijk had de gilde de taak om de orde en de veiligheid van de burgers te verdedigen en hen te beschermen tegen roversbenden en plunderaars. Als wapen hanteerden zij de handboog en kregen hierdoor ook het nodig aanzien binnen de gemeenschap. Later werd het centrale gezag beter georganiseerd en werden de beschermende taken overgenomen door de overheid. Na de Franse revolutie werden de gilden herleid tot ontspanningsverenigingen. Na 500 jaar worden de oude tradities zoals handboogschielen op doel, staande en liggende wip, oude gildedansen, vendelen en roffelen nog steeds in stand gehouden.

Met deze zoektocht willen we je op een leuke manier kennis laten maken met de geschiedenis van de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde.
Als u na deze zoektocht meer wenst te weten over het gildeleven, neem dan gerust contact op met één van onze leden of neem eens een kijkje op onze website (www.sintsebastiaansgilde-essen.eu).

Veel zoekplezier.
Fons Van Thillo
Hoofdman



De trekking is tijdens ons tentoonstellingsweekend in de Oude Pastoorij.
De winnaars worden gebeld!
Ook in de Echo van eind september verschijnen de winnaars.



JAA, 'T IS WAAR 500 JAAR!!

Bedankt om dit mee te vieren. Ons volledige feestprogramma staat op de achterkant van het boekje. Ieder is van harte welkom op deze festiviteiten.

Een woordje uitleg:
We starten aan het **Gildelokaal** - Stationstraat 61 -Essen. Volg de **route** en zoek **20 woorden** onderweg. Schrijf de woorden in de vakjes bij het juiste nummer. In het vertikale **middenvak** ontstaat een **woord**. Noteer dit woord op het **antwoordstrookje** en breng dit binnen bij een verkooppunt van de tocht voor **1 september 2018**.
De **trekking** is tijdens ons **tentoontstellingsweekend** in de Oude Pastorij.
De winnaars worden opgebeeld en de namen verschijnen in de Echo van eind september.

ANTWOORDFORMULIER

VRAGEN VAN DE ZOEKTOCHT

1. Een bruid heeft soms een maagdelijk witte, dunne doek die het gezicht of een ander lichaamsdeel bedekt. Welk stuk van onze gildekledij draagt dezelfde naam?
2. Wat zijn 'VLIMMEN'? Inwoners van Vlimmeren misschien?
3. Wat is de mooie naam van de 5-jaarlijkse wedstrijd tussen de Kempense Schuttersgilden?
4. Schuttersverplichtingen, broederschap, religie en solidariteit zijn kernwoorden in ons historisch neergeschreven reglement uit 1680. Hoe heet dit reglement in het Oud-Nederlandse?
5. Ik heb een boontje voor ... Op welke dag passen wij deze uitspraak toe?
6. Meetjesland vindt zijn naamsoorsprong door turfgraverij of bij spinnende oude vrouwjes. Waar denkt een gildeschutter aan bij deze streeknaam?
7. Niet ABC maar ... ?
8. Er bestaat een orde van onafgebroken trouw aan onze gilde. Mannelijke leden van deze orde ontvangen een zilveren ereteken. Bij welke orde behoren deze trouwe leden?
9. Koning, Keizer, Admiraal deze schieting kennen ze niet allermaal!
10. Verschil moet er zijn. Hoe maken onze gildezusters dit kenbaar?
11. Niks K3!!! Wij dansen de
12. Onze roffelaar heeft zijn gildetrom te danken aan het leger van
13. Om onze heilige Sint Sebastian te eren had de gilde in de kerk een eigen
14. Kunstig zwaaien met kleurrijke vlaggen met afwisselende grepen en worpen noemen we ... ?
15. Boerinnenhoeden van fijn Italiaans stro worden ... genoemd.
16. Leden die allerlei steun geven aan de gilde bij allerhande activiteiten en hier jaarlijks een eed voor afleggen noemen we onze ... ?
17. Wie stierf in het jaar 288 na Christus?
18. We zoeken de naam van een lang stokwapen ter verdediging tegen ruiters. Bij gebrek aan vijandige ruiters worden de onze voor de sier gebruikt. Graag de naam?
19. In de hovingen van de Oude Pastorij staat hij. Wat bedoelen we?
20. Waar vinden we het wel en wee van de gilde in terug?



BEDANKT VOOR HET MEEVIEREN!



Naam volwassene:
GSM:
Antwoord:
Naam kind:
GSM:
Antwoord:

Binnenbrengen bij VvV De Tasberg - Moerkantsebaan 50 - 2910 Essen
Bakkerij Van Thillo - Nieuwstraat 56 - 2910 Essen
Info: David Aerts - 0488 54 26 52






ST. SEBASTIAANSGILDE ESSEN

Iedereen welkom!
Inkom gratis

500 JAAR

ZATERDAG 16 JUNI 2018

vanaf 14.00u **Vlaamse Kermis** en tentoonstelling van
zelfgemaakte vlaggen scholieren



19.30u **Dieter Troubeyn** DiamondSongs and seagulls
samen met Essentia en Verenigde Statieveninden
22.00u bal populair met Musik Express



ZONDAG 17 JUNI 2018

10.00u mis in O.L. vrouwekerk te Essen
13.30u optocht van verschillende Gilden en Essense verenigingen
15.00u **Zomerterras** met optredens van: Hoger Smeeren, Doffkapel,
Esener Muzikanten, Gildedansen, de Eckenlyc Speellieden

7 - 16 SEPTEMBER 2018

tentoonstelling van de Gilde bezittingen
in de Oude Pastory

OUDE PASTORY ESSEN

